

'Alles aan mij beweegt'

Bolu Hüttner is een jongen van 7 jaar. Hij heeft een ernstig verstandelijke meervoudige beperking. En hij gaat 5 dagen in de week naar kinderdagcentrum Onder één Dak. Bolu kan niet praten. We kunnen wel zien hoe hij zich voelt. Wat zou Bolu vertellen, als hij het kon? Misschien wel dit:

“Mijn moeder in Nigeria kon niet goed voor me zorgen. Toen ik 1 jaar was, ben ik naar Nederland gekomen. Daar kwam ik bij mijn moeder Machteld en mijn vader Ewoud. Ik heb ook 2 oudere zussen, Amber en Ruth. Zij komen ook uit Nigeria.

Ik woon thuis. Overdag ga ik naar Onder één Dak. Het is fijn dat iedere dag daar hetzelfde begint. Mijn begeleidster komt me dag zeggen. Dan trekken we samen mijn jas uit voor de spiegel. Ik vind het leuk even voor de spiegel te zitten. Ik kan niet alles goed zien, maar kan mezelf wel in de spiegel zien. Daar word ik blij van. Ik kan heel goed horen. Mijn begeleiders herken ik aan hun stem.

Bijna altijd ben ik vrolijk. Ik vind veel dingen leuk en houd erg van bewegen. Eerst kon ik alleen kruipen. Staan ging niet zo goed. De begeleiders waren bang dat ik zou vallen en me pijn zou doen. Nu leer ik steeds beter lopen. Ik loop elke dag de gang door bij Onder één Dak. Met mijn begeleidster ga ik 1 keer per week paardrijden. Zo leer ik om goed rechtop te blijven. Dat is belangrijk bij het lopen. Ik houd ook van lekker eten. Het liefst eet ik lasagne, dat vind ik superlekker. Hollandse pot vind ik vies. Aardappelen, vlees en groenten – bah. Van mijn moeder krijg ik niet veel zoet. Maar als ik in het weekend naar mijn logeergezin ga, krijg ik soms wel iets zoets. Dat maakt het logeren nog leuker.



Ik heb aan bijna niets een hekel. Wat ik wel vervelend vind, is lang alleen zijn. Op een zondag sliepen mijn vader en moeder uit. Ik zat maar in mijn bed te wachten. Dat vond ik niet leuk. Ik werd pas weer blij toen mijn moeder binnenkwam. Dat vind ik het allerfijnst: contact met mensen. Met de baby in mijn logeergezin, met de kinderen in de buurt en met de begeleiders op de groep. Hoe je ziet dat ik blij ben? Dan beweegt alles aan mij. En dan lach ik.”

Van Bolu is een ‘Dit ben ik’ video gemaakt. In de video laat Bolu zien waar hij van houdt en hoe hij begeleid kan worden. Een deel van de video is te bekijken op <https://www.amerpoort.nl/diensten/expertisecentrum/dit-ben-ik.html#>.

Amerpoort besteedt extra aandacht aan mensen met een ernstige verstandelijke meervoudige beperking (EVMB). Met de expertiselijns EVMB. Daarnaast doet gedragsdeskundige Wieneke Penninga promotieonderzoek naar de inzet van de “Dit ben ik” video.